

DE SCHORPIAF

Vrije Basisschool Moen

kleur: geel en groen

hoogte: 257 cm

lengte: 205 cm

breedte: 125 cm



In het begin... een apart geboorteverhaal

De schorpiaf is 'geboren' op een speelpleintje in het West-Vlaamse Moen. Enkele tieners (Hendrik, Janine, Herald en Babs) verveelden zich op een warme nazomerdag, eind september. Opeens stotten ze op een kist vol buizen. De meisjes waren door het dolle heen en begonnen meteen een partijtje 'zwaardvechten', terwijl de jongens er micro's in zagen en spontaan enkele liedjes van K3 begonnen te zingen.

Tot onze vrienden plots ontdekten dat je de zwaarden of micro's aan elkaar kon bevestigen. Ze keken naar elkaar, keken naar het tot dan toe vrij lege speelpleintje en keken terug naar elkaar...

Zonder één woord te spreken begonnen ze te bouwen. Ze bouwden, keken van een afstand, braken af, bouwden opnieuw, keken... en zagen dat het mooi was.

Wat ze hadden gemaakt?

Een heus klimtuig, een soort kindvriendelijk *buizenbeest*, dat er bovendien heel aantrekkelijk uitzag. Verwonderd door zijn schoonheid, wilden ze het BB een naam geven. En alsof ze het ingefluisterd werden van bovenaf riepen ze tezelfdertijd 'schorpiaf'. Heel vreemd was dat.

Net toen ze hem ook nog voorzien hadden van wieltjes kwam plots een storm opzetten. Eerst gewoon een stevige bries, maar nog geen minuut later leken het wel rukwinden. Donderslagen volgden elkaar snel op en bliksemschichten en weerlichten kleurden de hemel. De kinderen vluchtten elk hun kant op en ... lieten hun nieuwe vriend alleen achter op het speelplein.

Volgens verhalen die alleen onder kinderen worden verteld, is hij die nacht levend geworden. Geraakt door een bliksemflits. Precies op zijn neus. En op dat moment is ook zijn staart krom getrokken.

Nu nog vangt hij bij elk onweer 's nachts enkele bliksems met zijn neus. Die energie slaat hij op in zijn stoel.



Familie en voortplanting

Bij de buizenbeesten, of ook wel kortweg BB is het geheel normaal dat ouders hun kinderen alleen achterlaten. In stukjes (buizen). De ouders gaan eerst en vooral op zoek naar een kinderrijke omgeving en verstoppen daar hun kind. Een buizenbeest kan immers alleen gelukkig worden in het gezelschap van kinderen. Anders dan bij mensen laten ze het ontwerp over aan mensenkinderen. Ze hebben uiteraard een wens van hoe hun 'baby' eruit moet zien, maar uiteindelijk vertrouwen ze op de liefdevolle, creatieve handen van mensenkinderen.

TEST

Ouders met minder vertrouwen durven wel eens eerst een soort test te doen. Dan verstoppen ze een stel minibuisjes om te zien of de buurt wel kindvriendelijk genoeg is. Alleen bij een positief resultaat durven ze hun jong toe te vertrouwen aan de echte mensenwereld, maar alleen kinderen uiteraard. En als die het goed doen, kan het nieuwe BB op magische wijze tot leven komen.

Papa schorpioen en mama giraf, twee BB en de biologische ouders van schorpiaf, hebben trouwens nog een dochter: de zwalijujoma.



Vindplaats en levenswijze

BB zoals de schorpiaf leven het langst in kinderrijke gebieden. In de buurt van bejaardentehuizen moet je ze alvast niet zoeken. Nieuwe woonwijken met veel geboortes zijn ideaal. Daar kan je de schorpiaf treffen op een speelpleintje pal in het midden.

Overdag laat hij zich graag beklimmen en kriebelen. Hoe meer kinderen, hoe liever. BB houden van kindergejoel. Oprechte en flinke kinderen worden getrokken op een supersnelle rit naar de meest fantastische kinderwerelden. Zo gek en leuk dat je ze zelf niet bedenken kan.

's Avonds, als alle kinderen naar huis zijn, bedenkt hij nog meer werelden om de kinderen de volgende dag heen te brengen. Daarvoor komt hij van tijd tot tijd eens in ons vertelklasje slapen. Het is er rustig, fantasierijk en... er hangt een kindergeurtje. Daarbij kan hij goed fantaseren.



Nog meer leuke weetjes over de schorpiaf

MAGISCHE STOEL

Via zijn staart wordt de energie van de bliksem opgeslagen onder de stoel. Daar gebeuren magische dingen. De stoel geeft positieve energie. Kinderen met verdriet zijn onmiddellijk terug blij wanneer ze even op zijn rug plaatsnemen.



ETEN EN DRINKEN

Buizenbeesten leven van kinderenergie. De warmte en de wrijving geven hem de nodige 'voeding'. En eigenlijk is dat voldoende. Maar... onze schorpiaf neemt ook wel wat (slechte?) gewoontes van de kinderen over. Zo is hij verzot op brownies en bifiworstjes en durft er wel al eens eentje verdwijnen uit een rondslingerde zak of boekentas.

HOBBY'S

De schorpiaf houdt van... kajakken. Met maar liefst vier boten tegelijk laat hij zich graag meevoeren op het water. In elke boot komt een wiel. En zijn staart... die laat hij door het water glijden. Dat kriebelt! Basketbal en voetbal vindt hij ook wel leuk en daarvoor moet hij zo ver niet gaan... op onze school!

ANGSTEN

De schorpiaf is bang voor schooldagen. Hij vreest dan dat hij de kinderen niet meer zal zien. Daarnaast is hij ook bang voor uien (de rode) en badeendjes.



DE SCHORPIAF

Dit lied gaat over een beest
één van buizen en niet van vlees
ooit gemaakt door kinderhanden
maar straks bekend in verre landen
Hij neemt de kinderen op zijn rug
en rijdt niet traag maar supervlug
naar mooie plaatsen, ongezien
die bovendien alleen een kind kan zien

**Weet je 't nu al, ben je mee?
Hoe noemt dit dier nu? Zeg het, hé!
Luister goed, komaan, komaf,
het is...
de schorpiaf!**

Geel en groen zo is ons beest
met kinderen op ja om het meest
dus klim maar mee en zoek een plek
van heel beneden tot hoog in zijn nek
Of op en neer wel honderd keer
dat vindt hij leuk, jawel mijnheer
hij is een echte kindervriend
alleen van ruzie is hij niet gediend

**Weet je 't nu al, ben je mee?
Hoe noemt dit dier nu? Zeg het, hé!
Luister goed, komaan, komaf,
het is...
de schorpiaf!**